



Vår innerligt älskade

ROLF SAMUELSON

* 25 nov 1939

har Gud idag kallat hem. Vår sorg och saknad är out-säglig, men vi bevarar hans minne med tacksamhet. I vår djupa sorg deltagar släkt, nära och kära vänner samt Södermalms Fria Församling.

FAR och MOR

Kjell

Runo

Olle och Kathy

Jard och Debbie

Linda David Stephan

Jesus, sade: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig han skall leva om han än dör.

Johannes 11:25

Begravningen äger rum i Södermalmskyrkan lördag den 16 maj kl 14.00. Minnesgudstjänst hålles kl 18.00.

Gravsättning och minnesgudstjänst i Gunnarskogs kyrka sönd den 17 maj kl 18.00.

Istället för blommor tänk på ELCA-Stiftelsen, pg 913591-4.



Rolf Samuelson.

Sångaren Rolf Samuelson i den kristna sänggruppen "Bröderna Samuelson" avled på lördagen i Stockholm i en ålder av 41 år. Han hade varit sjuk under en längre tid varför han slutade framträda för ett halvt år sedan.

Rolf Samuelsson var född i Botan i Gunnarskog utanför Arvika som den äldste av fem söner till Nanny och Samuel Olsson. De var aktiva i Pingstförsamlingen och i början av 1960-talet började Rolf framträda med den yngre brodern Kjell. Under artistnamnet "Kjell och Rolf" gjorde de sin första LP-skiva 1964. Framgångarna kom där-efter slag i slag och 1971 bildade de "Bröderna Samuelsson" tillsammans med bröderna Olle och Jard. Frikyrkotält, kyrkor och svensktoppen blev deras arena och på några år blev de den största och vinstrikaste kristna sänggruppen i Sverige. Närmast sörjande är föräldrar och syskon.